



KONGENS LIVJÆGER KORPS

(UNDER AFVIKLING)

Oktober 1937

Gil

Korpsets Venner!

Kongens Livjæger Korps og dets Mænd bringer Dem herved en hjertelig Tak for den Støtte De igennem Aarene har ydet vort Arbejde til Gavn for Landets Forsvar og den sunde danske Ungdom, der har været samlet under Korpsets Fane.

Under fuld Honnør er Korpset nu ophævet, men fra alle Sider, ogsaa fra dem der stod Korpset imod, erkender man helt de ideelle Bevæggrunde, der stadig har været Ledetraad for Korpsets Virke og paa denne Anerkendelse af vore Motivets Renhed bygger vi nu Haabet om, en Gang inden alt for længe, at faa Lov til at genoptage det afbrudte Arbejde.

Saalænge Loven forbyder militær Uddannelse i frivillige Korps maa dette Arbejde hvile, men vi beder alle vore Venner, alle der har forstaaet dette Arbejdes Betydning, arbejde med paa at skabe Forstaaelse af, at her er gjort Uret og at denne Lov snarest bør ændres.

Livjægerskydeselskabet af 1817 vil, saalænge Korpset ikke eksisterer, samle alle Medlemmerne til Skydning, Gymnastik og anden Idræt under lignende Former som de danske Skytte- og Gymnastikforeninger og vi beder Dem nu indtrængende om at overføre den Støtte, De har ydet Korpset til vort gamle Skydeselskab. Skal dette Selskab formaa at løse sin Opgave, at holde sammen paa Korpsets Ungdom og i saa stor Udstrækning som det er muligt, erstatte Korpsets Arbejde, maa heller ikke de passive Medlemmer og Bidragyderne svigte.

Af de Midler der paa denne Maade tilgaar Livjægerskydeselskabet, hensættes Halvdelen til et Fond, for at have de nødvendige Penge til Raadighed den Dag det atter bliver lovligt at oprette frivillige Korps. Halvdelen anvendes til Uddannelse i Skydning og Gymnastik og for at styrke Sammenholdet blandt de tidligere Livjægere.

S. WAHLSTRØM

KAPTAJN